



"Graag was ik nog bij jullie gebleven maar het mocht niet zijn."

Jan Van den Eijnde

echtgenoot van Maria Liekens

geboren te Duffel op 1 augustus 1933 en, omringd door zijn naaste familie,
zachtjes ingeslapen in het woonzorgcentrum Huyze De Pauw
te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 3 juni 2026.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te wonen op woensdag 10 juni 2026
om 12.30 uur in de aula van Huis Verwilt, Lierbaan 177 te Putte.

Samenkomst in de aula vanaf 12.15 uur.

De asverspreiding op de strooiweide van de begraafplaats
van Onze-Lieve-Vrouw-Waver, zal in alle intimiteit plaatshebben.

Dit melden u met droefheid:

Maria Liekens

zijn echtgenote

Eric en Ann Frans - Van den Eijnde

zijn kinderen

Bert Frans en vriendin

zijn kleinzoon

zijn zussen, schoonbroers en schoonzus

zijn neven, nichten en aanverwanten

de families Van den Eijnde, Liekens en Frans

*Met dank aan huisdokter Van Oevelen, groepspraktijk De Torekens en het personeel van het woonzorgcentrum
Huyze De Pauw, voor de goede zorgen.*

Correspondentieadres:

Familie Van den Eijnde - Liekens, p/a Begr. Verwilt,
Waverssteenweg 63 - 2580 Putte

Bloemen noch kransen.

Digitaal condoleren via www.verwilt.be